

Kära församling!

Vi är i mitten av augusti och enligt vanlig kalenderlogik är det fortfarande sommar. Men när jag tittar ut genom fönstret, eller går en promenad, känns det onekligen som att hösten redan är här. De flesta av oss har börjat arbeta igen och denna vecka börjar barnen i skolan, med allt vad det innebär. Vardagen är i snabbt antågande och visst kan det kännas lite grått. Visst hade det varit skönt med någon vecka ledigt till, med riktig värme. En vecka på stranden. Men samtidigt är det skönt att få komma tillbaka till just vardag igen. Att få struktur på dagarna och veckorna. Att sätta klockan tidigt, gå upp, komma i funktion, komma i arbete, och få somna trött och tillfreds. Det är ett privilegium, något att vara tacksam över.

Växlingen mellan arbete och vila är grundad djupt ner i det mänskliga, det är en puls, en rytm, förbunden med dygnets skiftningar, mellan natt och dag och med årstidernas regelbundna skiften. Redan i Genesis arbetar Gud när han skapar, för att sedan vila på den sjunde dagen. Därför är sabbaten helig för judarna och söndagen för oss kristna. Och Jesus arbetade, både som snickare, predikant och helare – men han vilade också; han drog sig tillbaka till öknen och till berget för återhämtning och han gick på både fester och bröllop.

Den regelbundna rytmen mellan arbete och vila är en del av att vara människa, en förutsättning för att må bra, för att känna mening och delaktighet, för att växa och utvecklas. Och en av det moderna livets många kriser är att denna ursprungliga rytm mellan arbete och vila hotas. Det moderna, arbetslivet stänger för det första ute rätt många av oss helt från arbetsmarknaden. Samtidigt är både modernt kontorsarbete och fabriksarbete närmast helt befriade från den naturliga rytmen mellan arbete och vila som det traditionella bondesamhället erbjöd. Fabriken står aldrig stilla, skiften kommer och går. Och den moderne tjänstemannen kan jobba dygnet runt vid sin dator, med lampan tänd. Dessutom har gränserna mellan arbetet och fritiden suddats ut. Numera kan många av oss jobba hemma på nätterna och dumsrolla filmklipp på jobbet på dagarna. Detta riskerar att slita sönder den nödvändiga rytmen mellan arbete och vila.

Mitt i denna utveckling står vi som individer, som familjer, som kristna och som Kyrka. Ibland kan det såklart kännas lite mörkt, men hopplost är det sannerligen inte. Snarare blir vår uppgift som kristna tydligare och behovet av Kyrkan större. Kyrkoårets växlingar: med gudstjänster, förberedelser, högtider och fastor ger stadga och riktning – för både arbete och vila. Bönelivet är en frisk källa för återhämtning. Samtidigt innebär det ideella engagemanget i Kyrkan också att verkligt gott arbete görs. För arbete behöver inte nödvändigtvis alltid vara lönearbete, det viktiga är att vi, när vi orkar och kan, regelbundet gör något för andra och samtidigt befinner oss i ett sammanhang där vi är välkomna även när krafterna tryter. Här har kyrkan en verkligt stor uppgift, för här är alla välkomna, unga och gamla, friska och sjuka!!

Sommaren i Skallsjö, med träffpunkter, gudstjänster och sommarkvällar har varit väldigt fin och betytt mycket för många och även kyrkan inne i Floda har kommit till användning under sommaren, både för bröllop och bröllopfest. Och nu på söndag den 20e augusti är vi tillbaka och firar gudstjänst i vår kyrka vid Garveriet igen. Det blir lite smygstart den första gudstjänsten och Söndax drar inte igång igen förrän veckan därpå, den 27e augusti. Då får vi också glädjen att döpa ett antal av årets konfirmander, sända iväg Wilma på APG29 i Sydafrika och välkomna Axel Madenfalk som ungdomsledare i församlingen. Stor glädje!

Redan nästa vecka drar vi igång med lunchbönera på tisdagar och torsdagar, samt onsdagsmässan igen. Och helgen den 1e-3e september samlas vi på församlingslägret på Sjövik under temat *Dela – gemenskap, hopp och glädje*. Det är precis det vi hoppas vi ska få göra i vår församling inte bara på lägret, utan alltid.

Under hösten har vi mycket att se fram emot. Vi kommer, från och med september, prova att fira nattvard varannan söndag, som vi beslutade i våras. Vi tror detta kommer berika vårt gudstjänstliv ytterligare. Samtidigt drar såklart alla våra vanliga fantastiska verksamheter igång igen – med scouter, fredax, konfa, alla våra körer, Life, Ljuspunkt, Cafe Sävå mm. Och så kommer vi ha en del särskilda arrangemang: Floda Lodar, med besök av *Elisabeth Sandlund* den 22e oktober; inte mindre än tre konserter, den första redan den 17e september med *Vocal Art Ensemble*, som är en helt fantastisk körakt, och senare under hösten får vi besök av både *Linchpin* och *Bobuslän Big Band*. Det är som vanligt när man börjar försöka sammanfatta allt vi gör i denna Kyrka, man blir överväldigad, glad och mycket tacksam för att få vara en del av vår fina gemenskap!

BEHOV AV SÖNDAXLEDARE!

Söndax börjar som sagt glädjande den 27e augusti igen. Söndax är en mycket viktig verksamhet i vår Kyrka och en stor anledning till att vår församling växer och frodas. Att Söndax fungerar är mer eller mindre en förutsättning för att våra barnfamiljer ska kunna komma och fira gudstjänst. Nu behöver Söndax fylla på med ledare, annars är risken stor att verksamheten behöver begränsas under hösten. Känner du dig kallad till denna uppgift, oavsett om du är ung eller gammal, har egna barn eller inte – tveka inte att höra av dig till Viktor Bengtsson, på telefonnummer: 0709-291072

SÄRSKILDA ARRANGEMANG under hösten

- 27:e augusti – *Gudstjänst med dop, sändning av Wilma Filipsson och välkomnande av Axel Madenfalk.*
- 1:e-3:e september – *Församlingsläger*
- 17:e september – *Konsert med Vocal Art ensemble*
- 12:e oktober – *Releasekonsert med Linchpin*
- 22:e oktober – *Floda Lodar med Elisabeth Sandlund*
- 9:e november – *Konsert med Bobuslän Big Band*
- 23:e november – *Floda Lodar om "Delande"*

Guds rika välsignelse!
/John och Emil