

FLODA LODAR

En resa mot en rikare andlighet?

Under hösten och våren kommer vi som församling ge oss ut på en resa som vi valt att kalla – *Floda Lodar*. Som namnet antyder vet vi inte riktigt vilka vägar resan ska ta, men det är som det ska. Den som är van vid att vara på sjön vet att: ”att loda” innebär att söka sig fram i delvis okända vatten och att ett lod är en slags tyngd som sänks ner framför båten för att man inte ska gå på grund. Men även om vi ska söka oss fram där vi inte varit förut så är terrängen välbekant, vi kommer känna igen oss, vi är inte på väg mot ett helt okänt mål. Och lodet går att lita på, det är som vanligt Jesus själv.



På vår resa vill vi sträva mot en rikare andlighet och prata om hur vi öppnar våra hjärtan mot det stora mysterium vi kallar Gud. Inspirerade av den Färdplan våra kyrkoledare presenterade på årets Kyrkokonferens vill vi fortsätta samtalet vi påbörjade på församlingslägret i augusti och lyfta fram vikten av goda vanor – ja till och med av heliga vanor – som bön, andlig läsning och liturgi. Vi vill samtala om både mystik och karismatik – alltså om både fördjupningens, stillhetens och tystnadens väg till Gud, men också om sångens, festens och glädjens väg till Gud. Vi vill fråga oss om någon av dessa två vägar är våra vägar? Eller om bägge vägarna kan få plats – i vår församling och i vår gudstjänst?

Men vi vill inte bara prata – vår tanke är som sagt att vi som församling ska ge oss ut på en resa tillsammans, en resa där vi söker Gud, både på invanda sätt men kanske också på lite ovana stigar. Vi tänker oss att denna resa kan komma att påverka många av våra verksamheter, men vårt huvudfokus kommer ligga på det som förenar oss som församling varje vecka – gudstjänsten.

Vår uppgift i gudstjänsten är att öppna hjärtan – sen gör Gud resten. Så vår fråga som kyrka är: hur öppnar vi fler hjärtan, och hur öppnar vi de som redan är öppna ännu lite mer? Vad kan vi göra annorlunda i våra fina gudstjänster för att nå ännu lite fler, ännu lite längre, ännu lite djupare?

För att söka svar på dessa frågor vill vi bjuda in till fyra samlingar under hösten och våren som vi kallar just Floda Lodar. De första tre träffarna riktar sig till hela församlingen (och alla andra intresserade) medan den sista träffen framför allt riktar sig till de grupper som arbetar särskilt med gudstjänsten: gudstjänstråd, musikråd, förebedjare, nattvardstjänare, teknikgrupp m.m. Inför träffarna får ni gärna läsa igenom kyrkoledarnas Färdplan, bifogat, och då särskilt kapitlet ”Spiritualitet”, som vi kommer utgå en hel del ifrån.

- 27e oktober kl. 19.00 - *”En rikare andlighet”*
- 1e december kl. 19.00 - *”Gudstjänsten”*
- 2e februari kl. 19.00 - *”Nattvarden”*
- 9e mars kl. 19.00 – *Samling med de verksamhetsgrupper som är särskilt involverade i vår gudstjänst.*