

Datum: 2021-01-13



HOPE FOR CHILDREN

KONTAKT

Telefon via Whatsapp
Mia: +255 747 034180
Håkan: +255 747 058791

Hemsida:
www.hopeforchildren.se



<https://www.instagram.com/hopeforchildrenarusha>



<https://m.facebook.com/HopeforchildrenTZ/>

E-post:
mia@hopeforchildren.se
hakan@hopeforchildren.se

Kära understödjare,

God fortsättning på det nya året. Vi hoppas av hela hjärtat att ni fått en välsignad jul trots den osäkra och svåra tid vi lever i. Nu har det gått nästan precis tre månader sedan ni fick en hälsning från oss och både jul och nyår har passerat.

Vi kan dock meddela att vi har det bara bra. Just nu befinner vi oss i en otroligt varmt varje dag, det är mellan 27–30 grader varje dag. Detta är dock inget problem då vi trivs med värmen ☺. Nackdelen är att det regnat lite för lite vilket gör att vi oroar oss för att skördarna skall bli små för landets invånare.

Oktober till december har varit ganska hektiska månader då det är mycket som skall falla på plats innan årets slut. Som ni kanske minns så fick vi tre nya flickor till familje-hemmet och jag kan meddela att det går bra för alla tre. De blev snabbt accepterade av de andra flickorna och ville i december inte åka tillbaka till sina byar för lovet. Det tycker jag är ett gott betyg. Det är dock en utav flickorna som har det lite svårare att anpassa sig så bed för henne lite extra, hon heter Messi.

I oktober avslutade vi vår 4 miljökurs för året, det är alltid lika roligt att få vara med och se vilket engagemang och effekt dessa 15 dagar gör för en hel by. Det var även denna månad som Malva ramlade och bröt armen. Hon var så otroligt modig. Tänk er att sövas ned två gånger i ett främmande land där hon inte förstår swahili fullt ut. Vi är otroligt tacksamma till Gud och det fina kontaktnät vi fått i Arusha. Allt har gått bra och nu använder hon armen som vanligt.

På oktoberlovet v. 44 fick vi även Sverigebesök av våra nära vänner från Tollered. Josefin och hennes dotter Noomi, som är Malvas bästa vän var hos oss i 10 dagar. De fick följa med oss till en by och leverera mjölkgetter, vi åkte på safari till nationalparken Tarangire, vi åkte och badade i varma källor. Det var fantastiskt roligt och några välsignande dagar.

Även november blev även intensiv, som startade med en ny miljökurs utanför Karatu som ligger ungefär 16 mil från Arusha. Den 5 november åkte jag till Sverige för ett mycket kort och intensivt besök. Jag fick möjlighet att träffa min pappa som varit mycket sjuk en längre tid. Det var fina och givande dagar tillsammans med alla i min familj. Tyvärr vågade jag inte träffa några andra eftersom Covid-19 fallen åter igen hade börjat stiga. Jag upplevde dock att Gud såg till att jag kom till Sverige precis i rätt tid innan man började stänga ned och besöksförbuden återinträdde. Gud är verkligen god!

Håkan och blev kvar här i Tanzania och höll ställningarna till jag var tillbaka den 16 november. Jag tror att han tyckte det var skönt när jag var tillbaka 😊. Man blir så tacksam att man är två i hushållet när någon är borta.

Den 19:e november hade vi den sista kursavslutningen för året. När vi ser tillbaka har vi trots Covid-19 lyckats genomföra 5 miljökurser. Dessa kurser gör en sådan otrolig skillnad för hälsan och miljön i dessa byar. Vi har även full beläggning på familjehemmet och har fått möjligheten att "rädda" tre flickor till från att bli bortgifta som barn.

Nu kan de få en bra utbildning och få uppleva kärlek genom oss alla som arbetar för Hope for Children. Helt plötsligt blev det första advent och det blev dags att planera för något speciellt för barnen samt en julfest med barnen och de anställda. Den 19 dec åkte vi och badade och lekte med flickorna vilket blev ett mycket uppskattat inslag i vardagen. Varje jul åker även de flesta av flickorna på familjehemmet till släktingar för att få byta miljö och lära sig hur det är att leva som de flesta gör i Tanzania. Detta är oerhört viktigt då de kan upprätthålla kontakten med sina släktingar.



Den 22:e december var vi ensamma på centret förutom en dagvakt och våra två nattvakter. Det var dags att bli stilla och förbereda vår jul som familj. Detta år blev väldigt annorlunda för oss som för många av er med. Vi började julafton tillsammans med andra nordiska invånare i Arusha genom en liten Gudstjänst på förmiddagen som avslutades med gemensamt fika. Därefter åkte vi hem och sedan var det bara vi fyra resten av dagen. Det var första gången någonsin som vi var själva på Julafton. En mycket märklig känsla då vi vanligtvis är vana att vara ca 15–19 st som träffas men i år blev det bara vi, och det var jätte mysigt ändå. Vi fixade julbordet i köket tillsammans som vi sedan avnjöt, därefter ringde vi upp Håkans familj, tittade på Kalle Ankas jul, ringde upp min familj och sedan var det dags för paketöppning. Märkligt men dagen gick väldigt fort ändå....

Mellan jul och Nyår tog vi ledigt och bara vilade, gick på bio och gjorde små utflykter som att rida tillsammans och vi besökte även en organisation som försöker rädda och återföra djur till det vilda samt omplacera djur. Nyåret firades in tillsammans med några andra missionärer som också bor i Arusha.



Att vara tacksamma för: Att vi klarade 2020 tillsammans. Era bidrag och böner gör skillnad!

Att bedja för: Att Messi blir helad i sitt inre och acimatiserar sig bra och att vi får in tillräckligt med pengar för årsbudgeten 2021.

Guds välsignelse till er alla!

Omfamningar/ Mia, Håkan, Flora & Malva