

# EN BERÄTTELSE OM VÅR RESA TILL KYRKAN VID GARVERIET

–vi är på en resa där alla som vill får vara  
medskapare



Detta är ett arbetsdokument utformat av ”Arbetsgruppen Flyttlådan” baserat på öppna samtalstillfällen i Equmeniakyrkan i Floda under 2018.

## Inledning

Efter 25 år av samtal, reflektion och bön har Equmeniakyrkan, Floda, bestämt sig för att lämna den gamla kyrkan på Rurik Holms väg 11 för att förverkliga en dröm: En ny mötesplats på Garveriet. När kyrkbygget är igång har vi upptäckt att det finns processer som är mer utmanande än vi trott. En ny mötesplats innebär mycket mer än att bara byta lokal. Någon formulerade upptäckten så här: Vi ska flytta ett helt varv runt jorden - minus 300 meter!

När man flyttar behöver man fundera på vad man vill packa med sig och vad man vill lämna kvar. Och för att ge långsiktigt hållbara svar behöver vi sätta ord på grundläggande frågor som till exempel: Varför flyttar vi? Vad är vi tacksamma för i det som är? Hur vill vi som församling uppfattas av samhället? Finns det något som vi vill förändra? Vad vill vi använda de nya lokalerna till? Det är frågor som handlar om uttryck, identitet och teologi, om vilken församling vi vill vara. Förberedelsen av flytten ger oss en möjlighet att bearbeta dessa djuplodande frågor.

## Vad är syftet med detta dokument?

Syftet med detta arbete och dokumentationen av processen är att skapa ett underlag för att kunna fatta kloka beslut om verksamheten, och en hjälp till prioritering när församlingen flyttar in i nya lokaler. Detta dokument är tänkt att fungera som en handledning som kan vägleda oss när vi gemensamt packar upp flyttlådorna och skapar den nya mötesplatsen på Garveriet.

Vi tror också att dokumentationen är viktig som en utgångspunkt för nya samtal. Samtal som dyker upp först när vi är på plats, i mötet med nya frågeställningar och utmaningar. För en församling i förändring med ett inflöde av nya människor är det också viktigt med kännedom om historien. Därför skapar vi på detta sätt tillgång till hur församlingen samtalade, tänkte och värderade i tidigare vägval.

## Hur har arbetet med dokumentet sett ut?

Författare är ”Flyttlådegruppen” som fått i uppgift att förbereda och flytta församlingens verksamhet till Garveriet. Som metod har gruppen valt att arbeta fram centrala frågeställningar och med utgångspunkt i dessa fört dialog genom forum som församlingssamtal. Samtalen har dokumenterats och därefter bearbetats av flyttlådegruppen. Genom denna växelverkan har detta dokument vuxit fram. Detta är ett levande dokument som kommer förändras och utvecklas längs resans gång.

## Vad innehåller dokumentet?

Församlingens resa från historik till nulägesituation och teologi:

- Mötesplats Garveriet – vår resa: Hur kom det sig att församlingen beslutade sig för att bygga på Garveriet?
- Församlingssamtal: Vad känner sig församlingen tacksam över när man tänker på sin egen församling idag? Hur skulle vi vilja uppfattas av omgivningen?
- Teologisk grund: Överensstämmer vår bild av hur vi vill uppfattas av omgivningen med den församling Gud vill gestalta genom oss?

Det finns många frågor kvar som behöver bearbetas och reflekteras över innan flytten. Bland annat frågor om teologisk grund och frågor som gäller livsstil och hållning. När detta arbete är gjort är det dags att formulera en hållbar målbild för församlingens verksamhet och bli konkreta när det gäller hur den ska genomföras på plats på Garveriet.

## Mötesplats Garveriet – vår resa

Detta är berättelsen om hur det gick till när församlingen beslutade sig att flytta från Rurik Holms väg till Garveriet. Equmeniakyrkan Floda har en 150-årig historia i Skallsjö socken. Under den här tiden har modiga beslut tagits när missionshus och en kyrka byggts för att samla människorna på orten. År 1940 invigdes vår nuvarande kyrka, som under åren byggts ut för att den blivit för trång. Lite upphöjd ligger kyrkan mitt i byn. Här vandrar människor förbi till och från sina arbeten, barn på väg till skolan och bilar susar förbi till centrum för att handla. Det är många som passerar kyrkans dörrar: unga, äldre, familjer, till fest och begravning och för att fira gudstjänst varje söndag. En mötesplats för människor och ett möte med Gud.

Under många år hade församlingen en vision där orden ”mötesplats” och ”öppen kyrka”, var centrala. En sådan kyrka är vi, och vill fortsätta att vara. Efter år av bön, samtal, reflektion och funderande om det är möjligt att ta med mötesplatsen vidare till en ny plats, har Equmeniakyrkan i Floda bestämt sig för att flytta till Garveriet. Men resan dit har varit lång. Vi började med att bygga om den kyrka vi har idag, men det blev inte bra. Fuktproblem, trångt och lågt till tak. Våra barn och ungdomar måste få komma upp i ljuset, inte gömmas i källaren. En idé som kallades för ”Himlastegen” växte fram och vi var på väg mot Herrgårdsbacken genom ett erbjudande från kommunen om ett gemensamt hus. Det projektet förverkligade inte: vi vill äga vår kyrka för att kunna säga ja till väldigt mycket, och nej när det behövs. I gamla testamentet läser vi om ökenvandringen. Man väntade i 40 år och längtade efter det man såg framför sig skulle komma. Vi har också väntat, förberett oss på olika sätt. Dörrar har öppnats och stängts längs vägen, ibland har det känts som en ökenvandring, men hela tiden har det funnits en vilja i församlingen att komma fram.

För mer än 10 år sedan samlades Equmenia och styrelsen på Öijared för visionssamtal. Då väcktes tanken att kunna bygga på ”pizzatomten”, en smutsig plats som församlingen kunde var med och förändra till en mötesplats mitt i byn. För på garveriet ville vi inte vara. Månader gick och blev till år och så hände något på garveriet. Det blev nya ägare som bestämde sig för att göra den slitna miljön till en ny mötesplats, och vi fick frågan om vi ville vara med. Det gensvarade positivt. Församlingen ville flytta närmare garveriet och ett alternativ var att bygga på ”Trädgårdstomten”. Idén att vara en kyrka där alla kan mötas, tillsammans med Garveriets hållbarhetsvision, gjorde att vi utforskade möjligheten att docka på oss till den gamla industribyggnaden. Ett spännande möte mellan nytt och gammalt som skulle göra att kyrkan blev en del av ett större sammanhang. Något som går hand i hand med församlingens vision: *”att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar mig-dig-Floda och världen”*. Här vill vi vara på en mötesplats där alla får plats, ung som gammal, från andra kulturer, Flodabor.

Förslaget att bygga på Garveriet lades fram till församlingen först den 15 oktober 2017 och sedan dess har det gått fort. När kyrkoåret börjar den första advent 2019 inviger vi den nya kyrkan. Vi har anledning att känna stor tacksamhet över den väg vi har vandrat tillsammans fram till denna punkt. Genom dessa djärva steg och beslut byggs en ny kyrka i Skallsjö socken: En mötesplats för hållbara möten och möten med Gud själv.

## Församlingssamtal-hur tänker vi idag?

Resterande del av detta dokument är en sammanställning av vad som framkommit vid de församlingssamtal som fördes under 2018. Intentionen har varit att försöka spegla vad som framkommit utan att göra någon tolkning eller lägga någon värdering i det som sagts. Orden i kursiv stil är en sammanställning från anteckningar som skrivits vid församlingssamtal. Det som finns inom parentes är frågor som uttrycktes vid samtalen. Materialet har kategoriserats och därefter samlats i två huvudteman och flera underteman. Temana är: *Vi är tacksamma över* och *vi vill uppfattas som*. Därefter har detta kopplats till en teologisk grund.

## Vi är tacksamma över

För att veta vilka delar av verksamheten som ska följa med till Garveriet ställde vi oss frågan om vad församlingen känner tacksamhet över idag. Denna fråga är viktig eftersom den fångar upp många år av arbete, ibland flera generationer, som skapat den goda utvecklingen. En utveckling som bidragit till att vi vuxit ur våra lokaler. I samband med en flytt till nya lokaler är det lätt att fokus koncentreras till utvecklingen av nya verksamheter. Vid samtalen i ”flyttlådegruppen” har det betonats att det är minst lika viktigt att fånga in vad som inte får gå förlorat vid en flytt, det vi är måna om att bevara. Därför startade församlingssamtalen i en ton av tacksamhet, vilket belyses nedan:

### Ungdomsarbetet

*De gröna sofforna, lokaler att vara i, fredax-fikafixare, ungdomar som sänds, ungdomsarbete, konfa. Ungdomarna: stort arbete som möter många från olika delar av samhället, de får ta plats och utvecklas från hjärtat, konfirmander, förtroende för vårt konfa-arbete, scoutledarna. När människor med evangeliet på olika sätt. (Glapp för småbarnsfamiljerna, saknas en öppen förskola?).*

### Gudstjänsten

*Barnen, sång och musik, söndax-ledarna, inspirerande barnarbete, lovsångsteam, glad för att det är så många barn, barnfamiljer får ta plats, gudstjänstlivet, gudstjänstgemenskap, glädjen när vi möts i gudstjänsten, gudstjänsten, gudstjänster och musik, gudstjänsterna – fikagemenskapen. (Gudstjänsten - svår?, Gudstjänsten - svårtillgänglig för den som inte är uppvuxen i kyrkan? Svåra sånger?)*

### Tillströmning av människor och mångfald

*Många utmaningar, positiva problem typ... ”för liten kyrka”, många ungdomar från icke kristna familjer, nya som kommer med, tillströmningen (barnen, fredax, konfa, second-hand), en växande församling, mångfald-etniciteter, olika bakgrund kan enas trots mångfald, mångfald som speglar verkligheten.*

### Gemenskap och öppenhet

*Omsorgspastorn - finns en vilja att satsa på omsorg, satsa pengar på det. Omsorgsgrupperna, alla som vågar vara ärliga, generositet, en generös anda i församlingen, gemenskap över generations gränser, tillåtande gemenskap, värmen, vänskap, tilliten till varandra – Gud, äkthet, öppenhet, varmt/välkomnade, vi vågar lyfta svåra frågor, gemenskapen, kyrkan alltid öppen, ingen dubbelmoral, kärleksfull gemenskap, öppenhet - vi vill växa ”växthus”, unika möten över generationsgränserna, omsorgen om varandra och samhället.*

### Engagemang och framåtanda

*Värmen som många nya besökare beskriver, second-hand, alla som tar tid för att tjäna, Alla människor som på något sätt är en del av församlingen, vi vågar bygga, har råd med musikinstrument, kollegiet. En pastor som vill, brinner, tänker nytt, vill gå med Gud och Guds ord, Det finns en längtan efter mer, att det inte är färdigt utan under utveckling. Inspiration, engagemang, energi och framåtanda, samhällsengagemang. Församlingen vill samhällets bästa, vara en god kraft i samhället, positiv samhällsröst, afgankillar i hemmen, Mötesplatsen, samarbete med andra aktörer, Second-hand - möten med andra människor, proffsighet, utmaningar - bl.a i att ”utsätta” oss för en miljö där vi hittar vår trygghet i tron, sändande församling, Second-hand, syns i olika sammanhang, samhällsutveckling av Floda för 5 år sedan. (Hur vågar de bygga en kyrka?, Känner alla till oss?).*

## Evangelisation och innerlighet

*Människor kommer till tro, Gudsnärvaro, Guds närvaro, stämningen/atmosfär, förväntan, Jesuscentrerat, Jesusfokuserat, tillit till Gud i det som är och görs, att Jesus presenterades så bra på konfagudstjänst i Novahallen, tacksam för värmen vi mött i blandningen av åldrar. Jesuscentrerat fokus - personligt och nära, atmosfär, lyssnar in Gud, pastorn, Alpha, alla som kommer till tro, när människor med evangeliet på olika sätt. (Risk att vi sammanblandas med ytterligheter).*

## Vi vill uppfattas som

Den egna upplevelsen av församlingen bör kompletteras med det man önskar att det omgivande samhället skall uppleva. Det är viktigt att påminna sig om att församlingen existerar för samhällets skull och att låta det få påverka församlingens verksamhet och uttryck. Hur vi vill uppfattas finns kortfattat beskrivet under följande teman:

### Välkomnande

*Välkomnande, öppen kyrka, välkomnade, öppenhet, en varm plats, vänliga snälla människor, älskande, en positiv atmosfär, i mötet med oss: -intresserade människor, någon att prata med, nyfiken på mig, vi ser människor.*

### Äkta

*Gudsnärvaro – äkta, ”här vill jag vara”, där jag får vara den jag är, människor får bli förvandlande, går dit i livets utmaningar. En församling där man kan växa i egen takt- ibland till och med bakåt, där tro får plats och där får tvivlet plats, möta människor där de är, finns en plats för alla på hela trosskalan- ateist till djupt troende, dit får jag komma även om jag tvivlar, en byggplats - dit kan jag lämna mina barn (konfa, fredax), en trygghet för människor i kris, de svagas vän, en plats där någon bryr sig och lyssnar på mig, finns vid kristider - öppnar dörrar, det är inte bara prat, inte bara ordets gemenskap: äkta, ärliga och sårbara – trovärdig – de lever som de lär, alla människor är lika mycket värda, trovärdiga.*

### Frimodiga

*Modig församling! Står för det vi tror på, tydlighet, detta tror vi på, om jag inte är där så ska jag ändå vara välkommen, annorlunda, folk som tror, Jesus-centrerad, vågar vara tydliga, ett alternativ för ”världen”, modiga (inte bara trevliga), frimodiga!, vi är bärare av världens bästa budskap, att Jesus är relevant för varje människa, där finns Gud, Alpha.*

### Tjänande

*Framtidstro på landet och bygden, samhällsengagerad kyrka, kyrkan kan bli ett bra ”varumärke”, Människor får se frukten av arbetet, står för en bra värdegrund, mötesplats för hela samhället- inte bara församlingen, kärleksfulla i praktisk handling, bryr sig om miljön har ett samhällsengagemang, konfa, scout, fredax, mycket för ungdomar, öppenhet med: ungdomsarbetet – second hand – Nova, konfa, fredax, konfirmation, fredax, bra scouter, Novahallen, en trygghet att lämna sina barn, tar emot invandraren, utställningar som man titta på när man lunchar på Garveriet, musikbärare, kulturevent i kyrkan, vi sticker ut: spännande relevant verksamhets utbud – människor ser på håll – där händer det grejer.*

## En teologisk grund

Flyttlådans olika samtal har kondenserats ner till fyra ledord (se ovan). Därefter ställdes frågan om teologiska motiv: Hur är dessa ledord förankrade i Guds ord? Teologin är grunden för allt vi är och gör, den ger riktning och är en bas som skapar trygghet, gemenskap och vi-känsla. Den hjälper oss

att inte bara se vilken församling vi vill vara, utan även vilken församling Gud vill gestalta genom oss. Frågan mynnade ut i en teologisk verkstad på ett församlingssamtal den 17 januari. Här följer den teologiska grunden för respektive begrepp.

## Välkomnande

Att vara välkomnande handlar inte främst om att vara lite extra trevlig i kyrkdörren. Nej, det handlar en kärleksfull och generös livshållning gentemot alla medmänniskor, i olika situationer. Denna hållning möter vi i Jesu liv, när han välkomnade barnen, kvinnorna, syndare och sjuka. I liknelsen om den förlorade sonen (Lukas 15: 11-24), möter vi samma hållning hos fadern som springer sonen till mötes och omfamnar honom. Vad sonen gjort, hur han såg ut och luktade var inte ens en fråga. Utan fadern såg bara sonen och sonens ärliga intention att vända om hem. Nu började festen!

## Äkta

Äkta guld består av bara guld (Joh 1:14). Yta och insida är - ett och samma - rakt igenom. Men det äkta kan också vara det spruckna. För livet består sällan av bara - ett och samma - utan av sprickor. Men genom de smärtsamma sprickorna blir nåden, ljuset och barmhärtigheten synlig (2 Kor 4: 6-7, 2 Kor 12: 9-10). Församlingen är alltså det brutna brödets - helande gemenskap - som formar vanliga människor till heliga (1 Petr 1:15). Detta påminner om trons goda process och ger oss trygghet att gestalta en gemenskap där människor får tid och ro att växa i sin egen takt. Här finns plats för kris, sorg, tvivel och ifrågasättande. För även den förlorade sonens bror var välkommen till festen - trots att han ifrågasatte faderns handlande och omdöme i skarpaste ordalag (Joh 15: 25-32).

## Frimodiga

Salt och ljus gör en positiv skillnad. Jesus säger, ni är jordens salt och ljus och syftar på hans lärjungar (Matt 5: 13-16). Det säger något viktigt om församlingens uppgift och kallelse. Vi finns för att mota och möta mörkret med ljus och salt, kärlek och sanning. Därför strävar vi efter att förkroppsliga en frimodig gemenskap som söker Guds sanning och mening i samtiden, (Rom 12: 2). Rakryggade och modiga, ett liv i bön, evangelisation och mission (Matt 28: 12-20). Ivriga att få se Guds rike växa.

## Tjänande

Att älska sin nästa, uppfattas ofta som kärnan i kristen etik. Vid ett tillfälle frågar Jesus en människa, vad vill du att jag ska göra för dig? (Mark 10: 50). Den till synes enkla frågan uppenbarar en stor kärlek och villighet att tjäna sin nästa. För tjänande är kärlek i handling. Vi lever i en kultur där jaget ofta kommer i första rummet. Trots att det utmanar vår egen bekvämlighet vill vi följa Jesus och leva ett generöst liv (Fil 2: 3b-8). Därför är vi en samhällsengagerad gemenskap som verkar för hela bygdens bästa och strävar efter att möta människors behov. Allt i syfte att ära Gud och få hela samhället att blomma (Jer 29: 7). Låt ditt rike komma, här och nu!

*Detta dokument kommer leva vidare och utvecklas under  
vår gemensamma resa...*